

THY LIFE WAS GIVEN FOR ME



Thy life was giv'n for me, Thy blood, o Lord, was shed,



That I might ransom'd be, And quicken'd from the dead;



Thy life was giv'n for me, for me; What have I giv'n for Thee?

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <p>Thy life was giv'n for me, Thy blood, O Lord, was shed, That I might ransom'd be And quicken'd from the dead; Thy life was giv'n for me, for me; What have I giv'n for Thee?</p> | <p><i>Uw leven werd voor mij gegeven
Uw bloed, o Here, werd vergoten
Opdat ik zou worden vrijgekocht
En levend gemaakt uit de dood
Uw leven werd voor mij gegeven, voor mij
Wat heb ik voor U gegeven?</i></p> |
| 2. | <p>Long years were spent for me
In weariness and woe,
That through eternity
Thy glory I might know; Long years were spent for me,
for me;
Have I spent one for Thee?</p> | <p><i>Lange jaren werden besteed voor mij
in afmatting en ellende
opdat ik in heel de eeuwigheid
Uw heerlijkheid zou kennen
Lange jaren werden voor mij gebruikt, voor mij
Heb ik er één voor U besteed?</i></p> |

3. Thy Father's home of light,
Thy rainbow-circled throne,
Were left for earthly night, For
wanderings sad and lone; Yea,
all was left for me, for me;
Have I left aught for Thee?
- Het huis van licht van Uw Vader Uw troon,
omgeven door een regenboog werden
achtergelaten voor de aardse nacht om
verdrietig en alleen rond te trekken Ja, alles
werd voor mij achtergelaten, voor mij Heb ik
iets achtergelaten voor U?*
4. Thou, Lord, hast borne for me
More than my tongue can tell
Of bitterest agony,
To rescue me from hell;
Thou suff' redst all for me, for
me; What have I borne for Thee?
- U, Here, hebt voor mij verdragen
meer dan mijn tong kan vertellen
van de bitterste zielenstrijd om
mij van de hel te redden. U leed
alles voor mij, voor mij Wat heb
ik voor U verdragen?*
5. And Thou hast brought to me
Down from Thy home above
Salvation full and free,
Thy pardon and Thy love;
Great gifts, great gifts Thou
broughtest me;
What have I brought to Thee?
- En U hebt tot mij gebracht
van Uw huis hierboven
volledige en vrije redding
Uw vergeving en Uw liefde
grote gaven, grote gaven bracht Gij mij
Wat heb ik Ugebracht?*
6. Oh, let my life be given, My
years for Thee be spent;
World-fetters all be riven,
And joy with suff'ring blent;
Thou gav'st Thyself for me;
I give myself to Thee.
- O, laat mijn leven worden gegeven
mijnjaren voor U worden besteed alle
wereldse banden verscheurd worden en
vreugde met lijden worden vermengd
U gaf Uzelf voor mij, voor mij;
Ik geef mijzelf aan U*