

Houdt de wegen vrij.

Rondom Mentone gebeurt het na elke zware regenbui al gauw, dat grond of stenen van de heuvelhellingen naar beneden glijden en op de bergwegen terecht komen. Daarom zijn op zulke tijden de *cantonniers*, de wegwerkers, waakzaam en actief. Een koets kan al gauw omkantelen of het verkeer kan langdurig vertraging oplopen, als de drukke werkers de weg niet zouden opruimen. Als het zover is, hebben ze het erg druk en haasten ze zich van punt naar punt om de weg vrij te houden. De predikers van onze God hebben werk te doen wat hier veel op lijkt. De Koninklijke hoofdweg naar de heerlijkheid wordt voortdurend beschadigd door de aartsvijand en door duizend slechte invloeden. Nieuwe dwaalleren vallen op de straatweg, zoals rotsblokken van de heuvelhelling tuimelen; valse theorieën blokkeren de doorgang als bomen die dwars over de weg liggen; twijfels, angsten en moedeloosheid stromen over de weg, als aardverschuivingen van modder, die de doorgang versperren. De knechten van de Here moeten niet treuzelen, maar met het gereedschap van de beloften en met intens medegevoel moeten ze de stenen, bomen en modder weghalen, opdat de vrijgekochten van de Here niet gehinderd zullen worden. Dit moet hun voortdurende dienstverlening zijn, maar vooral in tijden zoals deze, nu bijzondere krachten ernaar streven de weg der waarheid te blokkeren, opdat de mensen het Koninkrijk der hemelen niet zullen binnengaan. Een ieder van ons kan een stukje van dit werk doen en zo het Bijbelse bevel gehoorzamen: "Zuivert hem van stenen."

C.H.S.